

Mewar trailen



- Ridsafari
- **Jasaimand Wildlife Sanctuary**
- **Lång vecka med helpension**
- **7 dagar i sadeln**
- **Ridvana: 3-5**
- **Inkvartering i lyx tält**
- **Kan fritt bokas från september till mitten av april**

Mewar Trailen tar dig upp till det sydöstra hörnet av Rajasthan. Vi rider från det märkliga landskapet omkring Jaisamandsjön, den näst största konstgjorda sjön i Asien, till den öppna Malwa slätten, ett paradiset för ryttare med sina breda sandstigar och vilda savanner vilka är perfekt lämpade för långa sträckor med trav, lätt galopp och snabba galopper. Vi startar från Jaisamand i dess Wildlife Sanctuary där Nilgai antiloper, Axis hjortar och otaliga fåglar kan observeras. Ritten fortsätter genom en karg terräng ner till Malwa slätten. Det är en region som geografiskt tillhör Central India som är så fruktbar att till och med opium växer här. Detta är en del av Rajasthan som är oförstörd av turism och därför orörd och ännu rätt traditionellt. Här finns inga stora turistmässiga sevärdheter utan snarare en mängd oupptäckta juveler, vilka vi kommer att finna under vår ridsafari.

Höjdpunkterna på denne safari är Jaisamand Lake och Wildlife Sanctuary, det gamla tempelkomplexet i Jagat, också kallat "Little Khajurao" på grund av dess utsökta sten reliefer, det medeltida fortet Parsoligarh, Badwei-sjön, boplatser för många infödda fåglar och under vintern flyttfåglar som flamingo, tranor och kungsfiskare. Barisadri Palace, fram tills idag hem för den engång mest inflytelserika adliga familjen i kungariket Mewar, Boheda Rawla och den sällan besökta Sita Mata National Park.

Boheda, våra förfäders stad på Malwa slätten, är den perfekta basen för utforskningen av Sita Mata Wildlife Sanctuary och den bästa platsen i Rajasthan för att få se leoparder, Nilgai antiloper, Sambarhjort och Axis hjortar, Chinkara gaseller samt många andra djur och fåglar från den Indiska faunan. På grund dess avsides belägenhet från alla större vägar och turistställen hittar mycket få besökare sin väg till detta naturliga paradiset.

Planerade grupp turer:

2019:

28 september - 7 oktober: Festivalsafari. På denna tur kan du delta på Navrati Festivalen, 9 nätter med dans och festivitas. Sista kväll finns det möjlighet att delta i den traditionella Ashwa Pooja (horse prayer) på City Palace Udaipur, en "once-in-a-lifetime" upplevelse.

19-28 oktober: Diwali Safari (Indian Diwali Festival)

26 december - 4 januari: Den traditionella nyårs safarin.

2020:

11-20 januari: Solstice safari

12-21 mars: Indian flower safari

17-26 oktober: Festivalsafari. På denna tur kan du delta på Navrati Festivalen, 9 nätter med dans och festivitas. Sista kväll finns det möjlighet att delta i den traditionella Ashwa Pooja (horse prayer) på City Palace Udaipur, en "once-in-a-lifetime" upplevelse.

6-15 november: Diwali Safari (Indian Diwali Festival)

26 december - 4 januari: Den traditionella nyårs safarin.

Mewar trail i Rajasthan - program

Turerna kan fritt bokas i perioden september till mitten av april.

Dag 1: Ankomst till Udaipur.

Ankomst till Udaipur, där du blir hämtad på flygplatsen/tågstationen och körd till ett komfortabelt, medelklass hotell i Haveli-stil i Udaipur. Undereftermiddagen sightseeing i Udaipur. Övernattning i Haveli Hotel (medelklass) i Udaipur.

Dag 2: Dagstur genom Aravalli-bergen

Efter frukost blir du hämtad och skjutsad till gården där du möter hästarna och guiden.

I dag rider vi genom Aravalli-bergen omkring Udaipur. Turen går genom flodbäddarna som ibland är torra och ibland har vatten, getternas stigar över bergen där vi passerar stam byar och rider i ett landskap utan vägar. Turen är väl ägnad till att bli bekant med hästen. Vi kommer tillbaka till gården under eftermiddagen. Övernattning på medelklass hotell i Udaipur.

Dag 3: Khurabar – Badwei.

Efter frukosten ger vi oss iväg till den lilla byn Khurabar, varifrån safarin startar. Det är en fin dagstur genom bördig lantbruksjord ibland avbruten av vilt skogslandskap och öppen vildmark. Idag lämnar vi Aravalli-bergen och kommer ner på Malwa slätten med sin goda jord och rika gårdar. Upplev Rajasthan's fascinerande lantliga liv, där jordbearbetningen fortfarande sker med oxar och handkraft. Landsbyborna vaktar flockar med getter och får, de hälsar ryttare med ett entusiastiskt "Namaste", det indiska "Hej". Möt kvinnorna som hämtar vatten vid byns brunn, klädda i färgrika saris. Att rida genom detta landskap är som en resa tillbaka till forntiden.

Dagens läger ligger i närheten av Badwei sjön, där det kan observeras många vattenfåglar som änder, kricka, flamingos och kungsfåglar. Under vintern drar de europeiska storkarna till Badwei, där de stannar till mars. Vi ser också Sarus tranor, vilka är en av de största fåglarna i Indien. De är fasta boende i Badwei sjön. Badwei utgör ett litet paradiset för fågelskådare som här kan få chans att se många olika arter. Övernattning sker i vårt safariläger vid sjökanten.

Dag 4: Badwei - Boheda

Ännu en dagstur genom ett fantastiskt landskap. Jorden är så fruktsam att till och med opium växer på mindre fält. Den blommar mellan januari och mars med många små vita blommor.

Vi korsar den lilla järnvägen som förbinder Barisadri med Mauvi en gång i veckan med ett ånglok. Här är byarna mycket rikare än på andra platser i Rajasthan på grund av den bördiga jorden. De flesta gårdar har rikt utsmyckade portar och till och med oxkärrorna är gjorda av vackert utskuret trä.

Vi kommer till Boheda omkring 4 pm. I dag är safaricampen på vår gård nära byn. Här finns möjlighet till att ladda alla elektroniska enheter då det finns kontakter på den lilla gården.

Dag 5: Boheda – Sita-Mata Sanctuary - Boheda

I dag rider vi genom Sita-Mata Wildlife Sanctuary, ett vilt och otämligt landskap som är hemort för de sista leoparderna i detta område. Sita-Mata ligger långt bort från all turism och mycket få besökare finner sin väg till denna naturens juvel. Det är en av grunderna till att det är det bästa stället för att observera djur.

Med lite tur kan vi observera Axis och Sambar hjortar, Nilgai antiloper, apor, gaseller, mungo och många mindre djur och fåglar som den majestätiska påfågeln vilken är nationalfågel i Indien.

Tillbaka till Boheda kommer vi sen eftermiddag. Om det är möjligt, arrangeras det en tur med oxkärra genom byn under kvällen.

Dag 6: Boheda – Parsoligarh - Boheda

Ännu en gång rider vi genom det fantastiska landskapet där det här och där finns små opiumodlingar. Sent på förmiddagen kommer vi till ett mer ensamt och kuperat område. Här ligger det gamla ruinfortet Parsoligarh. Vi äter lunch i fortet med tid nog till att njuta av den fantastiska utsikten över landskapet och gå på upptäcktsfärd i resterna av fortet.

Sent på eftermiddagen vänder vi tillbaka till vår safaricamp på Boheda.

Dag 7: Boheda – Bansi – Boheda

Vi rider åter igen ut från gården i Boheda, men tar en annan riktning som för oss till byn Bansi. Det är en vacker ridtur genom fält och mer kargt landskap. Efter lunch vänder vi tillbaka till Boheda, där te och kaffe väntar på oss. Under eftermiddagen blir ryttarna körda till skogshuset på Sita Mata för en kvällsutflykt i Sita Mata Wildlife Sanctuary för att observera den flygande ekorren. Med lite tur kan vi också få se andra kvällsaktiva djur som rävar, schakaler eller vilad katter. Vi återvänder till vårt läger sent på kvällen. Övernattning i safarilägret vid Boheda.

Dag 8: Barisadri – Mangalwad

På den sista riddagen rider vi över en stor slätt, med spridda fält och byar, men mestadels ganska öde. Det mjuka underlaget inbjuder till långa, lätta galopper och givetvis också lite snabbare galopper ut över slätten. Igen och igen kan vi se Nilgai antiloper, när de vilar i skuggan eller betar av det torra gräset. Sent på eftermiddagen når vi fram till den vackra sjön Mangalwad där vår safaricamp är belägen nära sjön. Vi övernattar här.

Dag 9: Transfer till Udaipur.

Efter frukosten är det transfer tillbaka till Udaipur och under eftermiddagen är det sightseeing i staden och möjligheter till lite shopping. Vi övernattar på ett trevligt hotell i staden.

Dag 10: Avresa

Efter frukost är det transfer till flygplatsen.

Mewar trail - turfakta

Turens längd:

7 dagar till häst, 9 nätter.

Boende:

I lyxtält med golv och riktiga, sköna sängar (2 st.) med kuddar, lakan och täcken. Det finns gott om utrymme, fönster för ventilation och ett litet förtält där du kan ställa dina skor eller stövlar och inta ditt morgonte. Det finns även badkar och toalettfaciliteter med rinnande vatten i den medföljande "bathroom trolley". Första och sista natten tillbringas vi på ett trevligt hotell i Udaipur.

Pension:

Helpension; Frukost intas i lägret och lunch på vägen (i form av en matsäck som vi tar med oss eller också kommer följe bilen ut med lunchen). Vi gör flera vätskepauser på vägen. För det mesta anländer vi till nästa övernattningsställe sent på eftermiddagen i tid för en kopp te eller kaffe och ett uppfriskande bad. Efter en stunds vila eller lite sightseeing serveras vi en god middag. Dryckesvaror ingår i priset, dock inte alkoholhaltiga drycker.

Hästar:

Vi rider på Marwarhästar som härstammar från denna region av Indien. Det är en mycket gammal ras som har sitt ursprung runt staden Marwar som ligger nära gränsen mot Pakistan. Rasen har en hel del arabhäst i generna och karakteriseras av extremt inåtbuktande öron, den är välbyggd och stark, dock inte så stor, högst 148 cm och så har den ett bra och stabilt lynne och är modig och intelligent. Hästen är mycket bekväm att rida på. En del av dem har precis som islandshästen en fjärde gångart som heter revaal och som lämpar sig mycket väl för långritt.

Sadlar:

Vi rider i engelska kvalitetssadlar eller militärsadlar.

Ridvana:

3-5. Du ska bemästra de tre gångarterna och ha kondition nog att klara av 5 till 6 timmar i sadeln varje dag. Du får väga högst 90 kg. Ridstilen är engelsk.

Grupp och guide:

2 till 8 ryttare och en bra guide som kan området och hästarna. Guiderna talar engelska.

Bagage:

Bagaget transporteras i jeep mellan lägerplatserna.

Kläder och utrustning:

Lätta bomullskläder med bekväma ridbyxor, solhatt, rid- eller vandringsskor, chaps, varma kläder, solkräm och myggolja.

Vädret:

Klimatet är tropiskt och temperaturer under perioden från september till mitten av april mellan 20 och 30 grader under dagen och 5-20 grader på natten. Det faller väldigt lite regn under denna period - den regniga säsongen är under sommarmånaderna.

Inkludert i priset:

I priset ingår logi, helpension med alla icke-alkoholhaltiga drycker, 5-6 timmars ridning varje dag med kompetent guide och transfer från och till Udaipur flygplats. Det finns inga överraskningar eller extra kostnader!

Ingår inte i priset:

Flyg till Udaipur, alkoholhaltiga drycker

Turkod:

IN 4302

Mewar trail - resefakta

Transport:

Flyg till Udaipur via Delhi. Det finns olika flyg från Stockholm och Köpenhamn med två mellanlandningar.

Transfer:

Från flygplatsen i Udaipur är inkluderad i priset

Visum:

Det krävs turistvisum för att åka till Indien. Visumet söks före avresan på internet - se här. Turistvisumet gäller i 6 månader och passet ska vara giltigt i minst 4 månader efter förväntat hemresedatum.

Vaccination:

Du bör undersöka om du behöver en eller flera vaccinationer innan du ger dig iväg - kontakta din läkare för uppdaterad information. Regionen är malariafri.

Försäkring:

Vi rekommenderar att du löser ett utvidgat avbeställningsskydd som även skyddar dig om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka som gör att du inte kan rida.

Utöver det behöver du en sjukförsäkring som täcker sjukdom, olycka och hemtransport.

Turkod:

IN 4302

Vi reserverar oss för fel och brister i det utskrivna.
Hemsidan är platsen att se den senaste uppdateringen.